



Tot en met 30 september is het 'Maand van de Sportclub'. In Aalter zetten heel wat sportclubs hun deuren open.

Vind je sporten leuk? Het wordt nog plezanter in een sportclub. Want daar word je begeleid door trainers die je helpen om nog meer plezier en resultaten uit je inspanningen te halen. Bovendien geniet je van de voordelen van professioneel materiaal. Maar het allerleukste zijn de vrienden die je er maakt. Dankzij die goede omkadering is de sportclub de place to be voor iedereen die lang en regelmatig wil blijven sporten. Dus waar wacht je nog op?



Atletiek Club Halestra

Gratis kennismakingstrainingen, iedere donderdag van september, van 18.00 u tot 19.15 u (geboren tussen 2007 en 2014) en van 18.00 u tot 20.00 u (geboren in 2006 en vroeger).

Plaats: De atletiekpiste van Aalter (achteraan de sporthal van Aalter)

Aanmelden bij de trainers in het lokaal van AC Halestra.

Graag vooraf een seintje via jeugd halestra@gmail.com